

8

10<sup>e</sup> JAARGANG • DECEMBER 2024  
WWW.VOLGMIJ.NL

# VOLG MIJ!

Tijdschrift voor geloofsopbouw



4 : Jezus Christus  
: is uniek!

8 : Wat God haat

18 : Ster boven  
: Bethlehem

# Inhoud

<b>■ Jezus Christus:</b>	
Jezus Christus is uniek (2) .....	4
Ster boven Bethlehem .....	18
<b>■ Bijbelstudie</b>	
Titus .....	7
<b>■ Bijbel praktisch</b>	
Wat God haat .....	8
Vroeger - nu (1) .....	14
Bidden – wanneer tot wie?.....	22
Geloof voor pasbekeerden (13).....	26
<b>■ Aan de Slag:</b>	
Puzzel .....	13
Ogenblik.....	20
Oorlog Hamas Israël .....	21
<b>■ Stof tot nadenken:</b>	
100 redenen waarom jij de Heere Jezus nodig hebt.....	25
<b>■ Boekbespreking</b>	
Doelbewust leven voor God .....	30
<b>■ Goede boodschap</b>	
Hoe word je gelukkig? .....	32

## Colofon

### Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten (Nederland)  
Tel. 0543 - 47 17 46  
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl  
E-mail: bestel@uhwdw.nl

### Redactie:

E-mail: volgrij@christelijkjeugdwerk.nl  
Internet: www.VolgMij.nl

### Copyright afbeeldingen:

© AdobeStock  
© Billionphotos  
© Wikipedia  
© Pixelio

### Layout:

Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Bladzijde 1 © Kevin Carden  
Bladzijde 2 © Sergey Volkov  
Bladzijde 6 © BillionPhotos.com  
Bladzijde 7 © exclusive-design  
Bladzijde 9 © Trueeffelpix  
Bladzijde 12 © Federico Magoni

Bladzijde 14 © Bergringfoto  
Bladzijde 16 © OceanProd  
Bladzijde 17 © Balazs  
Bladzijde 20 © Mila Supinskaya  
Bladzijde 21 © peshkova  
Bladzijde 22 © sergejson

Bladzijde 23 © Neiron Photo  
Bladzijde 24 © James Steidl  
Bladzijde 26 © BillionPhotos.com  
Bladzijde 28 © wetzka  
Bladzijde 31 © DimaBerlin  
Bladzijde 32 © Kevin Carden

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!  
Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar. Abonnement is gratis;  
geef daarom gerust een abonnement weg!

Giften om dit werk mogelijk te maken kunnen worden  
overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit  
het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de vroegere abonnementsprijs van €18,95 p.j.  
was niet kostendekkend.

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v.  
'gift Volg Mij'), zodat we weten dat je je abonnement wilt  
blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl dat je  
het abonnement graag blijft ontvangen maar het financieel  
niet kunt steunen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de  
Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

## Hallo lezers van het blad,

Fijn dat je het blad Volg Mij! weer gepakt hebt. Het is inmiddels alweer december en het einde van het jaar komt er snel aan. Vaak is dat een moment waarop teruggekeken wordt op het afgelopen jaar, wat is er gebeurd, wat heb ik gedaan, etc. Op pagina 30 vind je een bespreking van het boek 'Doelbewust leven voor God'. Heb ik dat het afgelopen jaar ook gedaan?

Of is het zo dat je nog twijfelt over het bestaan van God? Dan is het goed om het artikel op pagina 26 eens te lezen. Ook lees je in dit nummer over één van de redenen waarom jij de Heere Jezus nodig hebt (pag. 25). Als je Hem als je Redder aanneemt ga je 'Uit de duisternis tot het licht' (pag. 14). Je zult dan de behoefte hebben om met Hem te spreken (pag. 22) en de dingen te haten die God ook haat (pag. 8).

Dan willen we nog maar één ding en dat is ons bezighouden met Hem die ons gered heeft en die daarvoor een diepe weg heeft moeten gaan en tot in Zijn ziel geleden heeft (pag. 4).

Hopelijk mag dit nummer van Volg Mij! je erbij helpen om zó terug te kijken op het afgelopen jaar. Dat we het met de psalmist kunnen zeggen:

*'Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen' (Psalm 90:12).*

Ik wens jullie veel zegen toe tijdens het lezen van dit nummer!

Wessel Kronenberg



# Jezus Christus is uniek! (2)

Overdenkingen over de Verlosser

## De ziel van de Heere



*Wie is de Heere Jezus eigenlijk voor ons? Kennen we Hem al echt? En hoe kan ik Hem aan de hand van concrete gezichtspunten beter loven en aanbidden? Juist Zijn lijden als Mens bevat facetten die ons ertoe aanzetten om onze Verlosser te prijzen. Nadat we hebben nagedacht over het hart van de Heere Jezus, willen we nu in de tweede van zeven korte overdenkingen de uitspraken van de Bijbel over Zijn ziel op ons laten inwerken.*

In Gods Woord heeft de ziel vaak dezelfde betekenis voor het leven van een levend wezen of voor een persoon (bijv. Lev. 17:10-11; Ex. 1:5 St.vert.). Wie de ziel geeft, laat het leven. Tegelijkertijd is de ziel ook de plek waar onze waarnemingen en gevoelens zich bevinden (vgl. Ps. 42:6). De Bijbel geeft ons ook een kijkje in de ziel van onze Heere, een kijkje dat ons verbaast en ons de Verlosser doet aanbidden.

- De Heere Jezus was vastbesloten om naar Jeruzalem, en aan het kruis te gaan (Luk. 9:51). Maar toen het lijden dichterbij kwam (Hij wist immers alles van wat er zou komen), was Zijn ziel met het oog op het lij-



Oud stadsdeel van Jeruzalem

den op Golgotha in **beroering** (Joh. 12:27). Het greep Hem zo diep aan, dat Hij Zich afvroeg wat

Hij moest bidden – zozeer was Hij werkelijk Mens! Maar Hij bleef gehoorzaam en wilde alleen Gods wil doen.

- Ten slotte, toen de Heere met Zijn discipelen naar Gethsémané ging, werd Zijn ziel **zeer bedroefd**, en wel tot de dood toe (Matth. 26:38; Mark. 14:34). Zijn ziel leed nu voortdurend – zodat Hij tot driemaal toe Zijn Vader smeekt. Dat toont aan hoe diep dit lijden ging!



Gethsemane

- De toenemende aanvallen van de mensen, ernstige mishandelingen, bespottingen, de Bijbel noemt het **'water dat tot aan de ziel (...) gekomen [is]'** (Ps. 69:2). Niets liet Hem onbewogen, Hij ondervond alles diep, heel diep!

- Maar onze Verlosser stelde Zijn ziel, Zijn leven tot een **schuldoffer** (Jes. 53:10). Hij was de Enige Die ertoe in staat was, het onbevleete Lam – en kon daarom de schuld van anderen dragen, uitdelgen.
- Dat kostte de ziel van onze Heere Jezus moeitevolle inspanning (Jes. 53:11). Diep, verzoenend lijden, in de uren van duisternis, van God verlaten, trof de Verlosser tot diep vanbinnen. Op Golgotha lag zwijgen – op Christus lag lijden!
- De Heere heeft dit lijden gewillig op Zich genomen – en toch wilde Hij dat Zijn ziel **van het zwaard zou worden gered** (Ps. 22:20). Wat zullen deze drie uren in het oordeel oneindig lang voor Hem zijn geweest – tot Hij uiteindelijk 'uit de angst verhoord' werd 'door Hem die Hem uit de dood kon verlossen' (Hebr. 5:7)!
- Nu, na diep lijden omwille van de gerechtigheid en nog dieper vanwege

de zonde en de zonden, was Zijn ziel werkelijk **verzadigd van ellende** (Ps. 88:3). Christus heeft elk soort van lijden ondergaan, gedragen en geleden!

- De Heere Jezus **stortte Zijn ziel uit in de dood** – Hij onderging de dood, het loon van de zonde (Jes. 53:12).
- God liet niet toe dat de ziel van deze unieke Mens **ontbinding zou zien** – Hij heeft Hem opgewekt uit de dood. Geen verzadiging meer van ellende, maar de Heere Jezus geniet nu van de overvloed van blijdschap (Ps. 16:10-11)!

Heere Jezus, dat U zo terneergedrukt, zo bedroefd, zo vol van innerlijk lijden was, laat mij zien hoezeer U werkelijk Mens was. En vooral wat het U kostte om mijn schuld te voldoen door de dood op Golgotha. Daar wil ik u voor prijzen, aanbidden en ik wil mijn leven opnieuw aan U wijden.

*Martin Schäfer*

Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden.

Jesaja 53:11

## Titus

*Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.*

*Titus 3:8*

Titus (zijn naam betekent 'verzorger') is ook weer een aan een persoon gericht brief. Die gaat echter niet zozeer over de godsvrucht in het bewaren van de waarheid in de Gemeente van God (zoals in Timotheüs), maar meer over het feit dat de waarheid godsvrucht en orde in de Gemeente voortbrengt. Als er waarheid is, dan is deze 'in overeenstemming met de godsvrucht' (1:1).

Titus was op Kreta achtergebleven om daar in elke stad oudsten aan te stellen. Paulus en Barnabas hadden ook zulk werk verricht, zoals blijkt uit Handelingen 14:23. Paulus had dit gezag overgedragen aan Titus. Mogelijk had hij een dergelijk gezag ook overgedragen aan Timotheüs – hoewel dit niet vermeld wordt – aangezien hij Timotheüs schreef over de vereisten waaraan een oudste of opziener moest voldoen. Natuurlijk moest iemand godvruchtig zijn om voor een dergelijke taak te worden aangesteld.

Vandaag de dag is er niemand die het gezag heeft om oudsten aan te stellen. De gelovigen behoren wel van harte de mannen te erkennen die aan de genoemde vereisten voldoen en hun ervaring en oordeel te respecteren, ook zonder dat ze officieel zijn aangesteld.

Laten we ook opmerken dat er in al de verschillende onderlinge relaties van gelovigen godsvrucht gevraagd wordt. Titus werd aangespoord om een voorbeeld voor allen te zijn. Zij die God geloofden, moesten ernstig aangespoord worden om ijverig te zijn in goede werken. Dit is niet eenvoudigweg zich onthouden van verkeerde daden, maar bezig zijn met wat tot welzijn is van anderen. Mensen op deze manier 'verzorgen', is waardevol werk.

*Leslie M. Grant*

# Wat God haat

Het boek Spreuken bevat in hoofdstuk 6 een korte lijst met dingen die God haat.



Want uit het **hart** komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.  
Mattheüs 15:19

**Laten we hier eens kort bijilstaan:**  
*'Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:*

- (1) hoogmoedige ogen,
- (2) een valse tong,
- (3) en handen die onschuldig bloed vergieten,
- (4) een hart dat zondige plannen smeedt,
- (5) voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen,



- (6) een valse getuige die leugens blaast,
- (7) en die tussen broeders twisten teweegbrengt' (Spr. 6:16-19).

Als we in de Bijbel op bepaalde plaatsen opsommingen vinden, dan moeten we ervan uitgaan dat die altijd een belangrijke les bevatten. Maar we moeten niet denken dat elke opsomming in letterlijke zin volledig is. Denk alleen maar aan de opsomming van de genadegaven in 1 Korinthe 12:8-10, 28. Daar vinden we geen volledige lijst van de genadegaven. Bij de opsomming in Spreuken 6 is dat hetzelfde – er zijn ongetwijfeld meer dingen die God haat

dan de zonden die hier zijn genoemd. Maar deze opsomming bevat karakteristieke elementen die ons helpen om dingen te leren zien die God haat en die ook wij moeten haten.

## Zonde op allerlei gebied

Welke *principiële* of *karakteristieke* vormen of terreinen van de zonde worden nu in deze opsomming ter sprake gebracht? Laten we de 'hoogmoedige ogen' (1) nemen. Ze drukken trots en hoogmoed uit en raken het gebied van onze *innerlijke houding*. Andere gebieden waar dingen zich kunnen verschuilen die God mishagen, zijn:



- onze gedachten(-wereld): 'een hart dat zondige plannen smeedt' (4);
- onze woorden: 'een valse tong' (2), en 'een valse getuige die leugens blaast' (6);
- onze daden: 'en handen die onschuldig bloed vergieten' (3);
- onze begeerten: 'voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen' (5);
- onze invloed: 'en die tussen broeders twisten teweegbrengt' (7).

Op alle gebieden moeten we letten, opdat er zich geen kwaad gaat nestelen.



### Alle zonden gelijk?

Als we de zeven dingen die God haat met elkaar vergelijken, komt de vraag op of ze alle even zwaar wegen of dat er niet toch grote verschillen zijn. Iemand zou kunnen beweren: 'Voor God bestaan er geen kleine en geen grote zonden, bij Hem zijn alle zonden gelijk.' Het is waar: God kent geen kleine zonden. Maar het is ook waar dat God grote zonden kent. Gods Woord spreekt er vele keren over. Hier twee voorbeelden:

1. Toen het volk Israël tijdens Mozes' afwezigheid een gouden kalf gebouwd en aanbeden had, klaagde Mozes voor het aangezicht van God: 'Och, dit volk heeft een grote zonde begaan (...)' (Ex. 32:31).
2. Toen Samuel destijds te midden van schandalige praktijken in Silo opgroeide, luidde het oordeel van

God: 'Zo was de zonde van deze jongemannen voor het aangezicht van de HEERE erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de HEERE' (1 Sam. 2:17).

God beoordeelt en weegt zonden dus niet altijd hetzelfde, veegt ze al helemaal niet allemaal op één hoop. Het is absoluut van betekenis onder welke omstandigheden een zonde is begaan, in welke houding een zonde wordt gedaan of om wat voor zonde het gaat. Je kunt bijvoorbeeld in je hart overspel plegen (Matth. 5:28), maar ook daadwerkelijk (Lev. 20:10). Wie overspel in zijn hart pleegt, moet deze zonde belijden. Maar als er daadwerkelijk overspel plaatsvindt is deze zonde verreweg erger. Dan zijn zondige gedachten en begeerten meestal gedurende een bepaalde periode niet veroordeeld, zodat het kwaad zich in het hart heeft kunnen vastzetten. En als er sprake is van een zondige hartentoestand die in de praktijk zichtbaar wordt, moet de betreffende persoon zelfs uit de gemeenschap van de gelovigen worden buitengesloten.

### God haat alle zonden

Voor de zeven punten in Spreuken 6 geldt: God haat ze. In dit opzicht zijn ze allemaal gelijk. Er wordt hier niet gesproken over de uitwerkingen van de zonden en over de verschillende omstandigheden waaronder ze plaatsvinden.

Wij zouden misschien in deze opsomming de 'hoogmoedige ogen' (= hoog-

moed, trots) (1) het teweegbrengen van twisten (7) niet hebben genoemd, omdat die volgens ons dan nauwelijks als haat kunnen worden gezien – in ieder geval niet in vergelijking met de bijzonder zwaarwegende zonde van het onschuldig bloed vergieten (3). Maar we moeten ons niet door de normen en waarden van deze wereld laten misleiden: ook (en juist) 'hoogmoedige ogen' zijn voor God een ergernis. In een andere tekst in het boek Spreuken staat: 'Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel' (hfdst. 16:5). Zo erg is hoogmoed in Gods ogen! Wie hoogmoedig is, heeft God tegen zich: 'God keert Zich tegen de hoogmoedigen (...)'. Deze uitspraak vinden we in het Nieuwe Testament maar liefst twee keer (Jak. 4:6; 1 Petr. 5:5).

Wie de opsomming in Spreuken 6 op zich laat inwerken, zal beweegredenen, gedachten, woorden en daden onderzoeken: Heb ik iets getolereerd waarvan ik weet dat God het haat?

### Twisten teweegbrengen

Het laatste punt van de opsomming willen we nog kort even aanstippen: 'twisten teweegbrengen'. Het vormt hier een soort hoogtepunt waar God onze bijzondere aandacht op wil vestigen. Maar waarom hoogtepunt? Is niet het vergieten van onschuldig bloed (3) het hoogtepunt in dit rijtje? Het is voor ons waarschijnlijk de meest zwaarwegende zonde. Maar God wil in deze opsomming met name op het laatste punt wijzen. Dat doet Hij niet omdat de zonden van (1) t/m (7) moeten worden gezien als zouden ze trapsgewijs steeds zwaarder wegen, maar omdat de opsomming door een bijzondere stijlfiguur van de Hebreeuwse poëzie wordt ingeleid: vóór de opsomming worden twee opeenvolgende getallen genoemd: 'Deze zes (...) ja, zeven (...)', of (zoals in andere gedeelten van het Oude Testament): 'Deze drie dingen (...) ja, vier (...)' (Spr. 30:18, vgl. Amos 1:3). De opgesomde dingen (of gedragingen) hebben allemaal iets gemeen met elkaar. En toch



God keert Zich  
tegen de hoogmoedigen,  
maar aan de nederigen  
geeft Hij genade.  
Jakobus 4:6

moet wat aan het eind van de opsomming onder het tweede getal staat, worden geaccentueerd.

Kennelijk wil God met deze opsomming met name waarschuwen voor mensen die twisten teweegbrengen – en dat niet bij toeval. Het verband waarin deze opsomming staat, maakt duidelijk dat de zeven punten gedeeltelijk al eerder worden genoemd. We lezen over 'valsheid van mond', waardoor te allen tijde kwaad wordt gesmeed en twist teweeg wordt gebracht (Spr. 6:12-15). En hoe God degene ziet die zulke daden geen halt toeroept, wordt ook niet verzwegen: hij is een 'Belialsmens' (zie Spr. 6:12 Statenvert.)

Het Hebreeuwse woord voor Belial betekent 'waardeloos, wetteloos'. Het wordt in het Oude Testament gebruikt voor de personificatie van het kwaad, zie 'Belialskinderen' (Deut. 13:13 Statenvert.) en 'dochter Belials' (1 Sam. 1:16 Statenvert.). In het Nieuwe Testament wordt Belial tegenover Christus gezet alsof het satan zelf is (2 Kor. 6:15).

Tussen broeders twisten teweegbrengen, is in Gods ogen dus een zwaarwegende zonde. In het Nieuwe Testament behoort twist tot de werken van het vlees (Gal. 5:20 Statenvert.). Deze zonde gaat volstrekt in tegen de eenheid en gemeenschap die de Heilige Geest tot stand heeft gebracht. Daarom zou er onder kinderen van God geen twist behoren voor te komen. Wie twist teweegbrengt, en daarmee gelovigen uit elkaar drijft, steunt uiteindelijk het werk van de duivel.

### Er ontbreekt een lichaamsdeel

Laten we ter afsluiting nog kort kijken naar welke lichaamsdelen er in onze opsomming worden genoemd en actief zijn: de *ogen* (1), de *tong* (2,6), de *handen* (3), het *hart* (4) en de *voeten* (5). Maar welk orgaan ontbreekt hier? De eerste vijf hoofdstukken van Spreuken vermelden het verschillende keren: het oor – het orgaan waarmee we horen. Het behoort tot de belangrijke organen van de gelovige en wordt in het boek Spreuken vaak genoemd. God heeft vreugde in 'een oor dat hoort' (20:12; 25:12).



Dat willen we meenemen: *luisteren* naar de onderwijzing van God in Spreuken 6!

### Conclusie

Om het kwaad ook daadwerkelijk kwaad te noemen en zich daarvan te distantieëren, is vandaag zeker niet populair. Wie het desondanks doet, heeft God aan zijn kant. Als wij haten wat God haat en liefhebben wat Hij liefheeft, dan wandelen we op Zijn wegen. Dan wordt God geëerd en wij worden gezegend.

Hartmut Mohncke

# Aan de slag!

## WOORDZOEKER

Als je zin en tijd hebt, kun je je talenten eens loslaten op de onderstaande opdracht. Er staan 20 zelfstandige naamwoorden in uit Psalm 139 (HSV). Ze zitten verstopt in de lettermix, en je moet ze horizontaal, verticaal, diagonaal en soms zelfs achterstevoren zien te vinden.

F	G	D	F	W	C	D	N	A	H	N	N	E	Y	G	D
E	J	M	P	U	G	E	B	O	R	D	U	U	R	D	W
N	O	D	G	D	U	I	S	T	E	R	N	I	S	D	Q
G	P	N	W	D	V	T	G	F	T	K	L	S	O	Q	X
E	S	O	G	N	R	V	V	E	F	R	L	N	L	S	N
S	T	R	B	E	W	P	M	V	R	E	N	B	I	Z	W
C	A	G	C	K	E	I	P	W	G	R	E	R	S	Q	D
H	A	R	R	K	G	I	R	U	T	R	D	E	T	R	W
A	N	O	E	E	E	Y	E	D	Q	G	N	D	I	D	U
P	P	O	D	W	N	L	O	X	H	E	A	I	G	I	O
E	Y	D	E	G	V	G	J	D	R	Q	J	E	S	V	R
N	K	V	O	A	E	I	C	E	V	B	I	L	Q	A	T
C	Y	F	M	Z	V	U	E	H	Y	O	V	R	O	D	R
Y	C	Q	N	T	X	H	A	K	L	E	S	O	W	E	E
H	H	I	Y	N	Q	R	P	W	J	K	I	O	J	Y	V
K	Q	O	V	O	T	Z	I	T	T	E	N	K	O	P	F

- |                                  |                                     |                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> BOEK       | <input type="radio"/> HAND          | <input type="radio"/> OPSTAAN   |
| <input type="radio"/> DAVID      | <input type="radio"/> HART          | <input type="radio"/> VERTROUWD |
| <input type="radio"/> DOORGROND  | <input type="radio"/> HEERE         | <input type="radio"/> VIJANDEN  |
| <input type="radio"/> DUISTERNIS | <input type="radio"/> KOORLEIDER    | <input type="radio"/> VLEUGELS  |
| <input type="radio"/> GEBORDUURD | <input type="radio"/> LISTIG        | <input type="radio"/> WEGEN     |
| <input type="radio"/> GESCHAPEN  | <input type="radio"/> MOEDER        | <input type="radio"/> ZITTEN    |
| <input type="radio"/> GOD        | <input type="radio"/> ONTZAGWEKKEND |                                 |

Vroeger – nu (1):

# Uit de duisternis tot het Licht

*Met een beschrijving van vroeger ten opzichte van nu laat men gewoonlijk zien hoezeer iets is veranderd. Een fabrikant van een bepaald wasmiddel laat bijvoorbeeld graag een kledingstuk zowel vóór als na een wasbeurt zien om de kwaliteit van zijn product aan te prijzen. Voor een Christen is er ook een vroeger en een nu, een vroeger bestaan en een nieuw leven. Met onze bekering tot God is er veel veranderd. Hoeveel, dat zien we waarschijnlijk pas in de loop van ons verdere geloofsleven.*

Met deze bijdrage willen we beginnen aan een aantal korte artikelen over dit onderwerp. We zullen ons (opnieuw) realiseren hoe groot het is wat God uit pure genade voor ons en aan ons heeft gedaan.

Het nu is totaal het tegenovergestelde van het vroeger. Bovendien zullen we zien dat het vroegere altijd verband houdt met de satan, en het nu altijd met God en het verlossingswerk van de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha.

Vóór onze bekering waren we duisternis (Ef. 5:8). Dat betekent niet alleen dat de duisternis ons hele leven kenmerkte, onze gedachten en wegen. Nee, voor God staat de onbekeerde mens (een zondaar) gelijk aan duisternis.

## God is licht

God is licht (1 Joh. 1:5). Dat is Zijn wezen. De Zoon van God, de Heere Jezus, wordt het Licht genoemd, omdat Hij de ware toestand van iedereen aan



het licht brengt. Johannes schrijft over Hem: 'Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht' (Joh. 1:9). Maar de meeste mensen wilden het licht niet en verwierpen Hem. De Heere Jezus beschreef het kwade handelen van de mensen die Hem ter dood wilden brengen als de 'macht van de duisternis' (Luk. 22:53). Achter alles zat satan.

## Toebereid voor het licht

Mensen die uit de duisternis tot het licht zijn gekomen, hebben een buitengewoon grote verandering ervaren. Een grotere is er niet: uit de invloedssfeer van satan tot God Zelf. Vóór de bekering zou het onmogelijk zijn geweest tot God te komen, omdat geen enkele ongelovige het in het licht van God kan uithouden. Hij is in dat licht ook totaal niet op zijn plaats. Een gelovige echter is voorbereid voor het licht van God en koestert zich daarin. Waarom? Omdat Hij de verlostte Zijn eigen leven, eeuwig leven, schonk. Dat maakt





ons geschikt voor de tegenwoordigheid van God en de gemeenschap met Hem. En God heeft ons 'begenadigd (...) in de Geliefde' (Ef. 1:6), in Zijn Zoon Jezus Christus. Omdat God voortdurend Zijn Zoon en diens volkomen volbrachte verlossingswerk aan het kruis van Golgotha ziet als Hij naar jou of mij kijkt. Daarom kunnen wij door het nieuwe leven zonder vrees in Zijn licht voor Hem gaan staan en in Zijn heilige tegenwoordigheid komen. Daarom zijn wij zo op onze plaats in het licht van God en voelen we ons daarin thuis. Door Hem zijn wij rein en welgevallig voor de heilige God. Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat we met onze bekering 'kinderen van het licht' zijn geworden (Ef. 5:8)! Licht in plaats van duisternis bete-

kent voor ons een gelukkig leven in het licht van God, in tegenstelling tot een ongelukkig bestaan in de duisternis, waar satan regeert.

### De gevolgen voor de praktijk

**D**Laten we er echter ook op letten dat we niet alleen in een nieuwe positie voor God zijn gekomen. Paulus verbindt deze verandering namelijk ook aan een oproep: '(...) wandel als kinderen van het licht (...) ' (Ef. 5:8). Omdat we in het licht van God verkeren, hebben we ook de verantwoordelijkheid om ons dienovereenkomstig te gedragen. Als we zondigen, keren we daarmee weliswaar niet in de toestand en het rijk van de duisternis terug waaruit God ons heeft gered: we blijven in het

*Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.*

*Johannes  
3:20-21*

licht. Toch zondigen we dan midden in het licht! In dit trieste geval zijn we in het licht bezig met duistere werken, die totaal niet passen in het licht. Ze horen bij onze vroegere toestand waaruit God ons heeft geroepen (1 Petr. 2:9).

God wil dat ons leven in het licht wordt gekenmerkt door geestelijke groei. Daarvoor heeft Hij ons '... getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde' (Kol. 1:13). Hij had een doel toen Hij met Zijn licht in onze harten scheen en ons in Zijn licht plaatste. Hij wil dat Zijn licht ook in ons leven zichtbaar wordt, ja, straalt. Het moet tot verlichting (een stralen) worden '... met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus' (2 Kor. 4:6).

Dat betekent dat wij, verlicht door het licht van God, God in Zijn wezen en in Zijn heerlijkheid beter leren kennen en dat ook uitstralen. Dit gebeurt door naar de Heere Jezus te kijken, Die het Beeld van de onzichtbare God is (Kol. 1:15). Wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). Met Hem voor ogen is er ook praktisch gezien geen duisternis in jouw en mijn leven. Een gelukkig leven!

*Henning Brockhaus*

*Wandel als  
kinderen van  
het licht.*

*Efeze 5:8*

# Ster boven Bethlehem



*Jozef en Maria met een kind dat in een kribbe ligt, daarbij drie koninklijk geklede personen – allen bijeen in een stal, daarboven een ster met staart. Zo ongeveer wordt de 'kerstkribbe' uitgebeeld. Klopt dat allemaal? Uitgaand van de geheimzinnige ster willen we het Bijbelse tafereel kort schetsen.*

## Wat was dat voor een ster?

De wijzen hadden een ster gezien – eerst in hun vaderland, in het oosten. Later vanaf Jeruzalem ging de ster hen voor en bleef toen boven Bethlehem staan. Kwam deze ster tot stand omdat er zich meerdere sterren in een zeldzame constellatie bevonden (conjunctie), zodat men vanaf de aarde alleen maar één ster kon zien? Omdat de wijzen een lange reis van vele weken aflegden, kon dat niet het geval zijn. Want dergelijke constellaties slechts korte tijd zichtbaar.

Dat de ster van Bethlehem een komeet of een supernova was, is ook onwaarschijnlijk, omdat de beweging van de ster atypisch was. Hij was het eerst in het oosten verschenen, weken, of zelfs maanden later begeleidde hij de wijzen over een korte afstand en bleef toen 'boven de plaats (...) staan waar het Kind was' (Matth. 2:9). De nauwkeurige beschrijving in de Bijbeltekst wijst eerder op een 'speciale ster' die God ter aankondiging van de geboorte van Jezus verschijnen en toen weer verdwijnen liet.

## Hoe werden de wijzen op de ster attent gemaakt?

De wijzen waren oosterse sterrenkundigen en priesters. Dan verbaast het niet dat ze nauwkeurig op de hemel letten. Toch valt het op dat ze deze ster direct konden identificeren: het was de ster van de Koning van de Joden (Matth. 2:2). Hoe konden ze dat weten? We mogen aannemen dat ze de profetie van Bileam kenden die hij eeuwen daarvoor had uitgesproken, vooral omdat hij in hun omgeving woonde: 'Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen (...)' (Num. 24:17). Bovendien is het waarschijnlijk dat profetieën van de profeet Daniël in Babel bekend waren, als we er rekening mee houden welke politieke positie Daniël daar had. Deze profetie geeft nauwkeurig aan wanneer de Messias zou komen en ook weer uitgeroeid zou worden (Dan. 9:25-26).

## Wanneer stond de ster boven Bethlehem?

Rond de tijd van de geboorte van de Heere Jezus verscheen de ster in het oosten. Daarna verdween hij weer en verscheen opnieuw op de weg tussen Jeruzalem en Bethlehem. Als we ervan uitgaan dat de wijzen hun reis voorbereidden voor ze wegtrrokken, en bij hun tussenstop in Jeruzalem enige tijd daar doorbrachten, dan kwamen ze pas maanden na de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem aan – misschien zelfs pas een jaar later. Want waarom liet Herodes alle jongetjes in de leeftijd van twee

jaar en daaronder doden? Omdat hij van de wijzen had gehoord wanneer de ster aan hen was verschenen Matth. 2:7,16), namelijk een paar maanden eerder. De wijzen troffen dus niet een pasgeborene aan, en vermoedelijk ook geen kribbe en stal. Mattheüs heeft het over een huis waarin de wijzen 'het Kind met Maria, Zijn moeder', vonden (Matth. 2:11).

Had Jozef dus gedurende langere tijd met zijn gezin in Bethlehem gewoond tot de wijzen kwamen? Nee, nadat de ouders met hun pasgeborene in de tempel waren geweest en het voorgeschreven offer hadden gebracht, keerden ze weer terug naar hun stad Nazareth (Luk. 2:39). Later dat jaar kwamen ze weer terug, omdat het gezin elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem reisde (Luk. 2:41). Daarom zou het niet verwonderlijk zijn dat ze in een huis in Bethlehem een tussenstop hadden gemaakt, vooral omdat Bethlehem de geboorteplaats van hun heilige Zoon was. De wijzen brachten Hem toen daar hun geschenken en de aanbidding.

## De ster – een teken voor de wereld

God maakte de menswording van Zijn Zoon door middel van een bijzondere ster bekend. Zo belangrijk is deze gebeurtenis. De Zoon van God was niet alleen als Koning naar Zijn volk gekomen – Hij werd ook de 'Heiland van de wereld'. Tot op vandaag moet deze ster ons eraan herinneren dat de Zoon van God alle eer toekomt.

Hartmut Mohncke

# God is goed!

Oma Rita ligt in het ziekenhuis. Ze weet dat ze erg ziek is. En afgaande op de diagnose van de dokter, vermoedt ze dat ze niet meer lang zal leven. Ze weet dat het voor haar familie en met name voor haar kleindochter Mary niet gemakkelijk zal zijn als ze er niet meer is. Ook valt het haar zwaar om mee te moeten maken dat het sterven niet alleen voor haarzelf moeilijk zal zijn, maar ook voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze roept Mary aan haar ziekbed om nog een paar laatste woorden tegen haar te zeggen:

'Mijn lieve Mary! Ik wil dat je één ding goed onthoudt en het diep in je hart zal vasthouden: onze God is een goede God. De komende dagen en weken zullen niet makkelijk voor je zijn, maar houd er altijd aan vast dat God het goede met ons voor heeft. En als er twijfels mochten opkomen - denk er dan aan wat Hij voor jou heeft gedaan. Hij heeft Zijn Zoon aan het kruis op Golgotha laten sterven, omdat Hij zo veel van ons houdt. Met deze liefde blijft Hij ook van ons houden!'

De woorden van haar oma laten Mary niet los. Ze zijn een enorme troost en een echte hulp voor haar geworden, ook toen haar oma werd begraven. Beste jonge vrienden, ook in jullie leven zijn er moeilijke en verdrietige dagen. Maar we willen hieraan vasthouden en steeds weer beseffen:

God is goed en Zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid.

Jan Geese



## Oorlog Hamas Israël

We zullen allemaal wel wat meekrijgen van de oorlog tussen Israël en Hamas. Israël probeert met een hoog ontwikkeld leger Hamas te vernietigen, maar Hamas hergroepeert zich en duikt elke keer weer op, letterlijk van onder de grond vandaan. Deze strijders tegen Israël vechten zich liever dood dan dat ze zich overgeven. De beweging wordt breed gesteund door de Islamitische wereld....

Wat van de berichtgeving echt waar is, weten we trouwens niet precies. Het nieuws is altijd erg gekleurd....Hoe dan ook, wat een verschrikkelijke haat over en weer. Wat een verwoestingen en wat een ellende! En wat bereikt Israël? Alleen maar meer haat tegen zich. Een haat die zich zal blijven manifesteren en waartegen ze (menselijk gesproken) het westen nog hard nodig hebben. Nee, Israël is in ongeloof terug in het land. In plaats van een staat te verdedigen, kunnen ze beter hun Messias aannemen, dat wil zeggen in de Heere Jezus geloven. Voor iedereen die dat doet is er een hemels Vaderland

dat we niet met geweld en op kosten van anderen hoeven te verdedigen.

En nadat dan diegenen die in de Heere Jezus geloven in de hemel zijn gebracht (1 Thess. 4:16,17) zal er uit Israël een overblijfsel behouden worden. Niet doordat ze geweld gebruiken, maar doordat ze gelovig erkennen dat de Heere Jezus toch hun Messias is. Hij zal komen met de wolken (Openbaring 1 vers 7), hen Zijn volk noemen, hen steunen, redden en een rechtvaardige overwinnende oorlog voor hen en met hen voeren.

En dan gaat Jesaja 9 vers 7 in vervulling: **'Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.'**

Marcel Ros

# ? Bidden – wanneer tot wie?

Bij welke gelegenheden bidden we tot de Heere Jezus en wanneer spreek ik mijn God en Vader aan?

*Bidden Bidden*

## De aanhef van het gebed in het Oude Testament

De gelovigen uit het Oude Testament kenden de enige ware God (Deut. 5:4). Ze wendden zich toen in alle levensomstandigheden tot Hem. Daarbij openbaarde Hij zich aan hen op verschillende manieren: als God (Elohim) de Schepper, als Almachtige (El Shaddai), als Eeuwige of HEERE (Jahweh) etc. Het was alleen elke keer dezelfde God. Niemand wist in de tijd van het Oude Testament iets concreets over de Heere Jezus, de Zoon van God. Daarom richtten ze hun gebed destijds ook niet tot Hem. Evenmin was God als Vader van de afzonderlijke gelovigen bekend, maar alleen als God van

Zijn aardse volk, met wie Hij een bijzondere relatie had (wat in het bijzonder tot uitdrukking komt in 'HEERE' of 'Jahweh').

## De openbaring van de Vader en de Zoon

Door de komst van de Heere Jezus, de Zoon van God, op deze aarde kwam er een grote verandering: God werd geopenbaard als Vader – eerst als Vader van de Zoon en daarna als de Vader, die in de Hemel is (in het Mattheüsevangelie), maar daarna ook als de Vader van de gelovigen (Joh. 20:17). Gods kinderen hebben vandaag de dag een persoonlijke relatie met God als hun Vader. Maar tegelijk werd ook de Zoon van God zelf

geopenbaard als een Persoon tot Wie de discipelen zich gedurende hun leven steeds konden wenden.

## Bidden tot de Vader – in de Naam van de Zoon

Desondanks bereidde de Heere Jezus Zijn discipelen er op voor dat Hij naar de Vader zou gaan. Hij zei tot hen dat ze dan direct tot de Vader konden bidden, en wel in de Naam van de Zoon (Joh. 16:23,26-27). Dat heeft tweeeërlei betekenis:

- Als verlost mensen konden zij en kunnen wij nu zonder enige vrees tot God als Vader bidden. Christus staat garant voor deze toegang tot de Vader (Ef. 2:18).
- Bidden in de Naam van de Heere Jezus houdt in dat de inhoud van het gebed overeenkomt met Zijn wil en daarom ook verhoord wordt (Joh. 14:13,14).

Na de hemelvaart van de Heere Jezus baden de eerste Christenen aanvankelijk net als voorheen tot God als zodanig (Hand. 4:24). Ze begonnen echter ook al snel direct tot de Heere Jezus te bidden (bijv. Stefanus in Hand. 7:59). Gebeden tot de Vader worden dan in het bijzonder in de brieven van de apostelen weergegeven (bijv. in Ef. 1:3; 3:14, maar ook in veel inleidingen van de brieven). Het gebed tot de Vader drukt in het bijzonder onze nauwe relatie als kinderen van God met God, onze Vader, uit. Die relatie moeten we koesteren en niet veronachtzamen. Welke vader verheugt zich niet als zijn kinderen met hem praten?

## Gebeden tot de Heere Jezus

De pasbekeerde Christen bidt over het

algemeen als eerste tot zijn Redder en Heere, Jezus Christus. Dat mag ook zonder beperkingen ons hele leven zo blijven. Dat was ook bij de apostel Paulus niet anders, en er is geen enkele beperking in dit opzicht.

Wie de brieven en ook de Handelingen doorleest, zal vaststellen dat gebeden gericht tot de Heere Jezus in het bijzonder de volgende onderwerpen bevatten:

- navolging van de Heere Jezus in ons dagelijks leven en de dienst voor Hem (Hand. 22:10);
- het werk van de Heere, zendingswerk (Matth. 9:38; 1 Kor. 15:58; 2 Thess. 3:1);
- verwachting van Zijn komst (Op. 22:20);
- dank voor de redding (Luk. 17:16 – tegelijk tot God, zie vs. 15, en de Vader, Kol. 1:12-13);
- lof, prijs en aanbidding (Op. 5:9).

## Gebeden tot God, de Vader

Zoals al aangegeven, drukt de gemeenschap met God als onze Vader onze relatie met Hem uit. Ook wordt God vaak als Schepper aangesproken, die zich bekommert om het welzijn van de mensen. Dit allebei komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

- dank voor de gave van de Zoon (2 Kor. 9:15);
- dank voor het eten (1 Tim. 4:4-5);
- belijdenis van zonden (1 Joh. 1:9);



- bidden voor het volk van God (Rom. 15:5,13 en 33, Kolossenzen 4:3)
- bidden om hulp bij innerlijke en uiterlijke problemen (Hebr. 4:14-16; 1 Petr. 4:19);
- aanbidding (Joh. 4:23-24).

Veel aansporingen tot gebed in de brieven bevatten geen concrete aanwijzingen aan wie we het gebed zouden moeten richten. Daarom is het nodig dat we niet (te) veel vasthouden aan een bepaald schema. We kunnen erkennen dat er enkele duidelijke aanwijzingen zijn, maar geen strikte indeling. Hoe dan ook, we kunnen niet de Heere Jezus bedanken dat we Zijn kinderen zijn, of de Vader dat Hij voor ons gestorven is ... Er zit een overlap tussen beide posities. De Vader en de Zoon zijn inderdaad twee verschillende personen, maar toch dezelfde Godheid. We mogen aannemen

dat elk gebed zeker zal 'aankomen', maar het is aan de andere kant erg nuttig als we onze noden aan de 'juiste' persoon van de Godheid richten (natuurlijk niet aan de Heilige Geest, want we bidden door Hem, in Zijn Kracht, tot de Vader en de Zoon. Daarom vinden ook geen enkel voorbeeld van een gebed tot de Heilige Geest in de Bijbel en ook geen aanwijzing dat we het zouden moeten doen).

Deze unieke mogelijkheid om tot God en de Heere Jezus te bidden, zouden we zo vaak als mogelijk moeten benutten. De resultaten zijn het in elk geval waard:

- Gebedsverhoringen leiden tot dankbaarheid (Kol. 4:2).
- De vrede van God vervult ons innerlijk (Fil. 4:7).

*Martin Schäfer*



# 100 redenen waarom jij de Heere Jezus nodig hebt

## 7. Omdat er verder niemand is die je zo oneindig en onvoorwaardelijk liefheeft

Het Duitse tijdschrift 'Stern' presenteert de grootste bewijzen van liefde:

- Voor psychotherapeute Dr. Wolf is luisteren het belangrijkste.
- Onderzoeker Shelly Gable vindt het de grootste liefde als men het succes van de partner als zijn eigen succes viert.
- Echtparenadviseur Michael Mary zweert op kleine berichtjes.
- Een team van de Florida State University meent zelfs dat ruzie maken voor een relatie van levensbelang is.

Wat zegt de Bijbel over het grootste liefdesbewijs? *'Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden'* (Johannes 15:13). En inderdaad: Zijn liefste in gevaar te zien en dan met gevaar voor eigen leven te redden – dat is ware liefde. Daar zal iedereen het mee eens zijn.

Welnu, precies dat is de soort liefde die de Heere Jezus bewezen heeft. Omdat Hij de mensen liefheeft – mensen die eigenlijk niets met Hem te maken wilden hebben en Hem gekruisigd hebben – is Hij in hun plaats de dood ingegaan. De woorden 'Jezus is voor jou gestorven' zegt en schrijft men zo gemakkelijk. Maar heb je er wel eens echt over nagedacht, hoe groot de liefde van de Heere Jezus moet zijn, dat Hij zo'n stap gezet heeft? Een groter bewijs is er niet – en een grotere liefde zul je ook nergens anders zien! Daarom heb je Jezus Christus nodig!

**'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.'**

*1 Johannes 3:16*

*Alexander Schneider*

Geloof voor pasbekeerden (13):

## Hoe weet ik of God bestaat?

De artikelenserie 'Geloof voor pasbekeerden' richt zich tot Christenen die sinds kort tot geloof en bekering gekomen zijn. Dat kunnen kinderen en jongeren zijn, maar ook wel oudere mensen. Voor hen willen we af en toe artikelen plaatsen die belangrijke fundamentele vragen en thema's behandelen. Het gaat niet om begripsverklaringen – daar zijn de artikelen te kort voor. Maar wel willen we enkele waarheden doorgeven die het fundament van het geloof vormen.



bestaat  
god?

### Zonder oorzaak geen gevolg – zonder God geen schepping

Kun je eigenlijk 'weten' of er een God is? Is het bestaan van God te bewijzen? Nee, wetenschappelijk gezien kun je zeker niet bewijzen dat God leeft en onze Schepper is. Maar het bewijs dat de zon bestaat zien we dagelijks, we nemen zijn licht en warmte waar. Niemand zou in twijfel willen trekken dat de zon er is.

Hoeveel te meer slaat dat op God! Hoe ervaren we dat God bestaat? Alleen al het feit dat we leven, laat dat zien. Maar wacht eens even. Misschien zegt iemand in je kennissenkring: 'Wij zijn toch vanzelf, toevallig ontstaan!' Echt? Heeft iemand ooit gezien of aangetoond dat een complex iets helemaal zonder invloed van buitenaf toevallig is ontstaan? Er is niets op deze aarde wat niet een (geestelijke) oorzaak heeft, dus een bewerker, een 'geestelijk Vader', een 'Schepper' (in de breedste zin van het woord)!

Er is geen auto die niet een bouwer heeft. Nog nooit heeft iemand een sneeuwpop gezien die vanzelf is ontstaan. Zelfs bergen zijn er niet zonder oorzaak, die zijn door continentverschuivingen ontstaan. En alle experimenten, alle proeven met geïsoleerde cellen enz. om ze in levensvatbare organismen om te zetten, zijn niet vanzelf gebeurd. Nee, er was altijd iemand die cellen uitzocht, nam, selecteerde, bewerkte en samenvoegde. Altijd was er een onderzoeksleider die 'intelligent' een aanzet gaf tot zulke proeven. Niets

is helemaal vanzelf gebeurd wat dan ook nog eens een positief resultaat opleverde.

Als je bijvoorbeeld de complexiteit van het menselijk oog bekijkt, wordt dat al duidelijk. Maar toch is het com-



plexe oog niet van andere organen of lichaamsdelen gescheiden. Het is altijd deel van een nog veel gecompliceerder organisme, van een dier of van een mens. Zal iemand die deze verbindingen bekijkt, er werkelijk aan kunnen twifelen dat er een 'veroorzaker' moet zijn voor dat alles? Het is God onze Schepper.

Nog een enkele gedachte aan het eind van deze overdenkingen: het is toch onvoorstelbaar dat het prachtige, zo complexe heelal 'vanzelf' is ontstaan. Het ontstaan van het leven vanuit de zogenaamde 'oerknal' binnen de veronderstelde eeuwig aanwezige materie en de daaruit ontstane evolutie zijn in tegenspraak met alle empirische kennis. Het is niet eens mogelijk om zo'n proces te bewijzen. Dat staat dan nog los van de moeilijkheid het 'ontstaan' of de aanwezigheid van de eeuwig aanwezige materie te verklaren. Daarom geloof ik in de Schepper en de door

Zijn Woord tot stand gebrachte schepping zoals die in Genesis 1 wordt beschreven: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde (...) en zie, het was zeer goed.'

### Jezus Christus – zonder zonde, opgestaan, uniek

Maar ook dat is nog niet het grootste. Als een mens ook maar een beetje neutraal de mensheid aanschouwt, zal hij tot de conclusie komen: er is geen mens die niet al eens wat negatiefs, wat kwaads heeft gedaan, bijvoorbeeld een leugen verteld, een kwaad woord gesproken of een gemene of gewelddadige daad heeft verricht. Dat kun je allemaal onder het begrip kwaad, zonde, misdaad of vergrijp verstaan.

Tegenover dat alles is er echter één enkele Mens die lijnrecht tegenover alle andere mensen staat. Over Hem spreekt God in de Bijbel.<sup>1</sup> De naam van deze unieke Persoon luidt Jezus Christus.<sup>2</sup>

Deze Mens deed geen enkele zonde. Vervolgens stierf Hij. Maar het verschil met alle andere mensen was dat Hij niet in het graf bleef. Veel getuigen aan wie ten tijde van de openbaring van het Woord van God niemand twijfelde, meldden dat Hij uit de doden was opgestaan (1 Kor. 15:1-8).

<sup>1</sup> De Bijbel is trouwens het best beoordeelde literatuurwerk op onze aarde uit de oudheid. Het is aan te tonen dat we dit boek in zijn huidige vorm hebben sinds de eerste eeuw n.Chr. In die tijd werd zijn echtheid ook niet in twijfel getrokken.

<sup>2</sup> Het is interessant om te zien dat wij onze jaartelling op deze Mens baseren, hoewel Hij door veel mensen niet als een bijzonder Persoon wordt aangezien. En deze tijdreferentie blijft ook vandaag nog bestaan, ook al wordt de Heere Jezus door veel religies geen bijzondere status toegekend.

Jezus Zelf heeft tijdens Zijn leven ten minste drie personen opgewekt. Ook Elia, Elisa en Petrus waren bij opwekkingen betrokken. Maar in al deze gevallen was er buiten degene die werd opgewekt nog een mens handelend aanwezig, door bijvoorbeeld te bidden voor de opwekking. Zo was het niet bij de opstanding van Jezus. Buiten Christus Zelf was er niemand bij Zijn opstanding aanwezig die erover zou kunnen berichten. En toch is het waar dat velen Hem als de Opgestane hebben gezien. Het bijzondere bij Hem was zelfs dat Hij Zijn opstanding vooraf meerdere keren had aangekondigd.

Jezus zei bovendien van Zichzelf dat Hij God, Zijn Vader, openbaarde. Dat betekent dat wie naar Jezus Christus, naar Zijn Persoon en werken kijkt, een volkomen beeld van God Zelf krijgt. Jezus Christus is gekomen om Gods liefde en heiligheid zichtbaar te maken. In de Heere Jezus zien we daarom God en Zijn liefde en heiligheid.

Daarnaast sprak Christus er vaak over dat God mensen vanwege hun zonde en gebrek aan boetvaardigheid moet berechten en veroordelen. Dat wil zeggen dat Hij zondaars eeuwig moet straffen (Joh. 3:18,36; Matth. 25:41 enz.) Maar de Heere Jezus was bereid om dit oordeel over de zonden voor iedereen op Zich te nemen die in Hem gelooft (Joh. 3:16). Is dat niet een onbegrijpelijke liefde?

### Veranderde mensen

Deze liefdesdaad heeft enorme gevol-

gen. Ieder die in Jezus Christus gelooft en zich bekeert, gaat een ander leven leiden. God schenkt iedereen die in geloofsvertrouwen Jezus als Redder aanneemt, nieuw leven. Dat wordt in de Bijbel eeuwig leven genoemd. Dit leven kan je natuurlijk niet 'aanraken'. We zien er voor en na de bekering hetzelfde uit. Maar de bekering leidt tot een innerlijke verandering van de mens. En deze heeft concrete gevolgen voor zijn gedrag.

De personen die in de Heere Jezus geloven, zijn werkelijk veranderde mensen. Ze haten hun medemensen niet meer, maar hebben ze lief. Dat betekent dat ze goed voor hen zijn en hen zegenen. Zo verkondigen ze de Blijde Boodschap dat God door de Heere Jezus, die aan het kruis is gestorven, de mensen redding aanbiedt. Zulke gelovigen wijden hun leven aan God. Dat doen ze niet om Hem gunstig te stemmen, maar om Gods liefde te beantwoorden. Ze wreken zich niet als iemand hun kwaad heeft gedaan, maar zegenen hen die ze vervloeken. Ze bidden voor hun vijanden. Ze reageren heel anders dan voor hun bekering.

Nu zeg je misschien: 'Maar hoe krijg ik absolute zekerheid dat God er is en dat Hij ons verandert?' Het antwoord daarop is dat wij, zolang we op aarde leven, moeten 'geloven'. Het is en blijft een zaak van vertrouwen op de woorden van God, dus op het Woord van God, de Bijbel. Maar er zijn ook zo veel aanwijzingen te vinden in de schepping en in veranderde mensen, dat het naar

mijn mening moeilijker is om niet te geloven dat God er is dan om het wel te geloven.



'Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (...) Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij belooft wie Hem zoeken' (Heb. 11:1,6).

Het blijft dus een zaak van geloof. Toch is dit geloof niet irrationeel. Het is niet op gevoelens gebaseerd. Want Gods Woord noemt veel gebeurtenissen die we kunnen verifiëren. In het verleden zijn er pogingen gedaan om de Bijbel te verdelen door hem massaal te verbranden, zodat er geen exemplaar meer zou overblijven. Waarom is dat niet gelukt? Omdat de verkondiging van Gods liefde, en ook van Zijn heiligheid, moet blijven doorgaan. Omdat God achter Zijn Woord staat. En God en Zijn Woord zijn onoverwinnelijk.

God leeft! En als je bent bekeerd, heb je dat ongetwijfeld ook al ervaren.

Manuel Seibel



### Doelbewust leven voor God Een verklaring van Numeri 6

Welke Christen wil niet graag een doelbewust leven met God leiden, gewoon met als doel de Heere Jezus voor ogen te houden? Maar wat heeft dat te maken met een hoofdstuk uit Numeri, met veel bijzondere voorschriften voor een persoon onder Gods volk die er zich vrijwillig aan onderwerpt? Het boek van Michael Hardt 'Doelbewust leven voor God' verklaart dit verband en geeft veel waardevolle aanwijzingen voor een welbewust discipelschap.

### Een aan God gewijd leven – de 'nazireeër'

Vaak helpt de Bijbel d.m.v. beelden om geestelijke werkelijkheden beter te begrijpen – en er dan ook nuttige aanwijzingen voor de praktijk uit te halen. Michael Hardt geeft daarom in de inleiding van zijn boek eerst een indeling van het hoofdstuk in Numeri. Daarna toont hij ons vanuit verschillende invalshoeken de voorschriften voor de 'nazireeër' (of 'gewijde'). Naast de

historische perspectieven, de aan God gewijden in de Bijbel, gaat het Hardt met name om de toepassing op ons als Christenen en op Christus. Deze beide hoofdlijnen zien we steeds terug in het hele boek. Ze motiveren en fascineren.

### Kenmerken van een gewijde

De drie hoofdkenmerken van een gewijde, namelijk zich te onthouden van alle soorten vruchten van de wijnrank, geen doden aan te raken en lang haar te dragen, worden in het tweede deel van het boek toegelicht. Daarbij laat de auteur zien dat overgave uiteindelijk een zaak van vrijwilligheid is, maar aan de andere kant op zich ook een normale houding van elke verlorene zou moeten zijn. *'Het schijnt om aardse vreugde te gaan, die, op zichzelf genomen, wel geoorloofd is, maar waar ten gunste van de bijzondere wijding aan God van wordt afgezien'* (pag. 39). *'De nazireeër van vandaag vraagt zich af of een zaak hem in zijn gemeenschap met de Heere verder kan helpen of niet'* (pag. 46).

Het vreemd overkomende voorschrift van het lange haar wordt door de auteur op een logische manier verklaard als symbool van overgave en afhankelijkheid. Christus Zelf is daarvoor het geweldige voorbeeld.

### Overgave onderbroken – navolging mislukt?

Hoe snel kon destijds een gewijde toch plotseling in aanraking komen met de dood – een beeld van de zonde! Is dat bij ons die de Heere graag onderbroken willen dienen, niet precies hetzelfde? Maar wat moest er dan toen, en wat moet er vandaag worden gedaan?

Is het levensmodel van toewijding aan de Heere mislukt? Hardt toont in het volgende artikel van zijn werk aan dat zo'n gebeurtenis consequenties heeft: de zonde moet worden beleden, door de bewustwording dat de Heere Jezus ook voor de nu begane zonde moest lijden. Maar daarmee was er ook weer hoop: het haar dat door het aanraken van een dode moest worden geschoren, kon weer aangroeien. Wij als Christenen mogen na een nederlaag weer opstaan en de Heere met hernieuwde overgave dienen. *'De weg tot omkeer is altijd open en God antwoordt met een rijke zegen, wanneer deze weg betreden wordt'* (pag. 99).

### Gewijden in de Bijbel

In het een-na-laatste hoofdstuk maakt de auteur een verkenning door de Bijbel. Daarbij beschrijft hij een lange reeks personen die de kenmerken van een gewijde (Nazireeër) hadden of moesten hebben. Sommigen van hen maken indruk met hun overgave, zoals Samuel of Johannes de Doper. Anderen verrassen ons door hun nederlagen, zoals Simson of het 'team van nazireeërs' ('aanzienlijksten') in Klaagliederen 4. Ieder van hen wordt door de Heere Jezus Zelf, die zonder meer de God gewijde was, overtroffen. Door de verschillende personen op een rijtje te zetten, wordt het duidelijk dat het thema van de overgave actueel is voor alle tijden.

### Overgave vandaag – vrijwilligers aantreden!

Het laatste hoofdstuk van het boek vormt een mooie samenvatting van het onderwerp. Hij schetst in verschillende

korte gedeelten wat overgave vandaag betekent. Geen wettisch kloosterleven, maar vrijwillige overgave uit liefde voor de Heere, die ons zo heeft liefgehad. De auteur doet daartoe ten slotte een appel dat zijn lezers moet wakker schudden: *'Hij heeft het verdiend dat wij voor Hem leven. Bovendien weten wij dat wij nu al alleen maar dan gelukkig zijn, wanneer we met en voor de Heere leven. (...) Wanneer Hij ziet dat er in onze harten een echo plaatsvindt, dat er een resonantie is, zodat iemand van de Zijnen helemaal voor Hem wil leven, zou dat dan niet een grote vreugde voor Hem zijn?'* (pag. 172).

Dit boek laat zich aan de ene kant gemakkelijk lezen, omdat de lay-out erg goed is, er veel opschriften tussendoor worden gebruikt en er een duidelijke indeling wordt gegeven. Maar ook omdat de auteur het thema goed en begrijpelijk uitlegt. Aan de andere kant zul je bij het lezen van dit boek ook op moeilijkheden stuiten, want het daagt je uit om over je eigen levensstijl na te denken. Maar als we in gedachten houden voor WIE we mogen leven, dan is het toch ook een 'gemakkelijk', zij het vastberaden antwoord om Hem, Die voor ons gestorven is, graag te willen dienen. Het boek telt in totaal 175 bladzijden, is ingedeeld in een groot aantal goed leesbare hoofdstukken en gedeelten, en kost €10,95.

Het is verkrijgbaar bij de uitgever van Volg Mij! Tip: bestel gelijk online: *Martin Schäfer*







## Hoe word je gelukkig?

*Deze dingen heb ik geschreven aan u (...) opdat u weet dat u het eeuwige Leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.*

*1 Johannes 5:13*

Charles Stanley, een prediker van het Woord van God in Engeland, probeerde voortdurend nieuwe mogelijkheden te vinden om het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken. Toen hij bij een bepaalde gelegenheid in York was, stuitte hij op een grote menigte die wachtte op de begrafenisstoet van een belangrijke kerkelijk leider. Hij sloot zich bij de menigte aan. Maar het begon al spoedig te regenen en veel mensen zochten een schuilplaats onder het dak van een grote schuur.

Stanley maakte van de gelegenheid gebruik en opende zijn bijbel. Hij las de woorden: 'Zalig zijn de doden die in de Heere sterven (...)' (Op. 14:13). Daarna legde hij uit dat niemand zalig wordt genoemd omdat hij of zij lid is van een bepaalde kerk. Het gaat er alleen om dat hij of zij bij de Heere Jezus hoort.

Deze woorden veroorzaakten onrust. Maar de aanwezigen luisterden weer aandachtig toen Stanley uitlegde wat het betekent om in de Heere te zijn en in Hem te sterven. Hij wees erop dat alleen het geloof iemand in staat stelt de verlossing te verkrijgen die God aanbiedt, en dan in vrede te sterven.

Een van de luisteraars vroeg: 'Als ik het goed begrijp, zegt u dat iemand al in dit leven kan weten of hij gered is en eeuwig leven heeft?' Die vraag leek ook anderen te interesseren.

In zijn antwoord verwees Stanley naar een aantal Bijbelteksten die laten zien dat God Zijn kinderen al hier op aarde de absolute zekerheid van verlossing geeft. Eén daarvan is: '(...) opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God'.